

## 7.1 Cafés en restaurants

Den Haag heeft een enorm groot aanbod aan cafés. Tijdens een dagje shoppen zijn er vele mogelijkheden om even lekker iets te drinken in een klein cafeetje, midden tussen de winkels of aan een van de gezellige pleinen. De cafés hebben elk hun eigen uitstraling, van een romantisch intiem barretje tot het strakke interieur van een cybercafé. Aan de boulevard van Scheveningen en Kijkduin hebben ze een geheel eigen sfeer met hun soms bijna tropische aankleding. Maar ook in de wijken buiten het centrum van Den Haag, vrijwel op elke straat, liggen cafés met elk een eigen sfeer. Op de ene plaats kun je alleen terecht voor een eenvoudig verfrissend of juist opwarmend



drankje, op andere plaatsen kun je ook terecht voor een kleine snack of voor een verrassend live optreden of karaoke. De strandpaviljoens bieden volop barbecuemogelijkheden waar u met goed weer vanuit een luie strandstoel of een comfortabel ligbed van kunt genieten.

De kleine trek kan prima gestild worden bij een van de kleinere afhaalzaakjes in het centrum. Er zijn volop mogelijkheden: van een punt Turkse pizza tot een broodje falaffel. Er is de keuze uit allerlei koude of warme, zoete of hartige snacks, een prima combinatie met bijvoorbeeld een frisse fruitshake. Het zijn lekkere tussendoortjes die zich prima lenen om

mee te nemen naar een rustig bankje of trappetje om er daar al kijkend naar het langsgaande winkelpubliek van te genieten. Met goed weer wordt hier dankbaar gebruik van gemaakt, niet alleen door toeristen, maar ook door de Hagenaren zelf.

Wie uitgebreid wil eten kan terecht in een van de vele restaurants. Den Haag is een trefpunt van culturen. Dat is overduidelijk terug te vinden in het zeer gevarieerde aanbod van keukens. Europees, Aziatisch, Amerikaans, Afrikaans: ruim twintig nationaliteiten met ieder hun eigen keuken zijn in Den Haag vertegenwoordigd.

